

MORTGAGE, BİR MÜLK EDİNME FIRSATI MI, YOKSA VATANINI KAYBETTİRME SİSTEMİNİN BİR PARÇASI MI ?

Prof. Dr. Faruk Yalçın Uğurlu

Çankaya Üniversitesi

2000 li yılların başından beri ülkemizde çok önemli şeyler mi olmaya başladı ? Yoksa bize mi öyle geliyor ?

Acaba bizlere inanılmaz değer diye yutturulmaya çalışılan olağanüstü riskli, zehirli, boyalı sunumları, bireysel ve toplumsal değer süzgeçlerimizden geçirmeden karar verme kolaycılığına mı kapılıyoruz ?

Eskilerin deyimi ile halkımızın kararlarında geçen “onlar ne çarıklı erkanı harp...” olumlu nitelmesi neden kayboldu ? Zaman zaman bilimsel irdelemelere bile kafa tutan sağduyulu, geleneksel, çok özgün, nitelikli davranışlarımız tarihe mi karışıyor ?

Bizleri bir anlamda panik davranışlara sürükleyen bu ve benzeri birçok soruyu oluşturan nedenlerden bir tanesi de son günlerin ana konusu. “**MORTGAGE SİSTEMİ**”. Sevgili ! medya da, nerede ise bütünü ile bu ticari yaklaşımı ayakta alkışlamakta.

Bizler bir yandan meslek insanı (mimar) olarak, diğer yandan tasarım ağırlıklı çalışmalar yapan akademisyenler olarak, ülkemiz ve insanını yanıtlan bu kadar çok olumsuzluğun içinden bu yeni olguya niye daha da fazla önem vermek zorunda olduğumuzu algılıyor, en azından hissediyoruz ? Ne yazık ki; düşünme zorunda olan bizler bile artık sadece hissedebiliyoruz. Ama bu hissediş nereye kadar sürebilir, bilinemez.

Bir ülkenin şehit kanları ile kazanılmış vatan toprakları, nasıl bir ticari malzeme gibi rakamlandırılabilir ? TL veya YTL nin oluşumundaki ekonomik potansiyel ile Vatan toprağı anlayışındaki yücelik nasıl kıyaslanabilir ki ? Topraklarımız bu çarpık temele dayanılarak nasıl satılabilir ? Yanı başımızda duran Filistin, Kuzey Kıbrıs, hatta Rodos vb. tarihsel somut örnekleri nasıl unutuyoruz ? Bir vatani olmak çok mu kolay ?

Sonsuz değerdeki vatan topraklarımız ile, vatanımızın olumlu olumsuz bütün değerlerini canımız pahasına nesiller boyu korumak hepimizin temel görevi değil mi ?

Şimdilerde birileri, utanmadan, sıkılmadan, büyük cesaretle, yüzümüze baka baka, inanılmaz kalitelere siyasetçi, ekonomist, bilim adamı olarak karşımıza çıkıyor ve utanmadan bizim gibi düşünen gerçek vatanseverleri haksız, temelsiz, bilim dışı gerekçelerle suçlayarak, asıl anayasal ve insanlık suçunu kendileri işlemiyorlar mı ?

Söylenenler aynen şöyle ;

“Artık evrensel değerler içinde bizim saydığımız değerlerimizin ne önemi kaldı ki ?”

“Dünya bir bütün olduğuna göre, ülkemizin ordusuna (bizce çok farklı, özellikli, nicel, nitel değerleri bulunan) ve kendi sosyo-ekonomik yapısı ile kültürüne uydurulmaya çalışılan özel yasalarına ne gerek var ki ?”

“Bilimsel süreçte kapitalizm ister istemez gücünü gösterir ve bizi silip süprür, biz nasıl karşı koyabiliriz ki ?”

“İnsanlar bütün demokratik haklarını kullanma ve korumada hürdür, o halde gereksiz engelleri yıkalım, temel yasal değişimleri bir an önce yapaalım olsun bitsin.”

Bu sıralanan inanılmaz ve haince iddialarına temel olarak AB müktesebatı ve Atatürk karşıtlığı da eklenince daha ne olsun ki ? Ama her yaştaki, her pozisyondaki beyler ve bayanlar hiç unutulmasın ki; bu büyük ülke de büyük insan, devlet adamı, Atatürk ümüzün her vesile ile çok açıkça ifade ettiği gibi, istilacıların hain emellerini kendi emelleri ile birleştirenlerin yanında, damarlarında akan asil kanları henüz son damlasına kadar akıtılmamış idealist vatan bekçileri vardır, ve daima olacaktır. Onun için bu bir avuç hain ülkemizi yok etme planlarını lütfen yeniden gözden geçirsinler.

Sayın büyüklerimizin bu mortgage sistemi ile ilgili söylediklerine nasıl şalışırmazsınız ? “Parası olan % 25 peşin yatırıp 20-30 yıllık taksitlerle istediği emlaki satın alabilirmiş.”

Ohhh ne ala, sizin sade ekonomik standardınız ile bir ABD li kapitalist fabrikatörün satın alma gücü de birbirine çok benzer zaten.

Zengin tarihi, kültürel geçmişi olan toplumlardaki başarılı yönetimler, vatandaşlarını, vatan ve onun özel bekçileri olarak görüp, onları bütün olumsuz sanal ekonomik büyüklüklere karşı başka yol ve yordamlarla korur, korumalıdır. Bu koruma bir an bile olsa kalkarsa, veya hile ile kaldırılırsa bütün yaşam bağları tamamen yok edilmiş, sıfırlanmış demektir. Bu durumlarda ne yaşanan andan, ne de yakın, uzak gelecekte bahsedilemez.

Son zamanlarda yetkililerin olağan dışı borçlanma stratejisi ile ekonomik bağımsızlığımızı tehlikeye sokmamız, vatanımızı bölme, parçalama emellerinden tarih boyunca vazgeçmeyen düşmanlarımızda sömürge haçlı zihniyetlerini ve kapitülasyon yaklaşımlarını hortlatabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, ülkemizin yer üstü yer altı zenginlikleri, vatan toprakları ile genç nüfus potansiyeli ve gelenek görenekleri ile tarihsel şuuru bütün borçlarımızın binlerce katı değerindedir.

Sergilenmeye çalışılan bütün özgüvenimize rağmen soğuk savaş ortamındaki kazanç ve kayıplarımızı daima, her an gözden geçirmemizde ve çok yönlü şuurlu davranmamızda da büyük yarar vardır. Örneğin; bütün düşmanlarımız bizim zor günlerimizde bilinçli bir ulus olarak sergilediğimiz birlik, beraberlik özelliğimizden ve toplumun bağrından çıkan ordumuzun, dünya da bu özelliği ile tek ve en üstün olma özelliğinin, iyi ki de farkına varamayan düşmanlarımızın korkması gereken nicel ve nitel büyüklüğü ile onu tamamlayan görev şuurunu, bizim çok yönlü gücümüz olan cumhuriyetimizin ve hürriyetimizin garantisi olmaya sonsuza kadar devam edecektir.

Bütün bu güvencenin yanında, hatta belki bundan daha da önemlisi bütün öngörülen değerlendirmelerin temellerinin sağlıklı ilk kararlarla, toplam sürecin başarısına dayalı olmasının hedeflenebilmesidir. Bunu gerçekleştirebilmenin en iyi ve başarılı yolu ise; kültürel birikim ile düşünme-karar alma sürecinin kesintisiz nitelikli öğretim - eğitiminin çok yönlü deneysel uygulamalarla gerçekleştirilebilmesidir.